

PRAKTISCH

Wat?

Tijdens deze koffieochtenden staat gezellig samenzijn en ontspanning centraal. Lotgenoten begrijpen elkaar dikwijls met weinig woorden. Gewoon er voor elkaar zijn, betekent al heel wat.

Voor wie?

Voor alle mensen met kanker en hun naasten of mantelzorgers.

Waar?

Lokaal Dienstencentrum 't Fazantenhof
bosdreef 5c
9080 Lochristi
(centrum Lochristi, naast het Sociaal Huis, WZC Sint-Pieter en de de assistentiewoningen Hof van Lo)
ruime parking aanwezig

Openbaar vervoer:

bus 76, 77, 78 - halte rustoord

Heb je vervoersproblemen, neem dan zeker contact op met het dienstencentrum

Prijs?

Deelname is volledig gratis

Meer info?

Neem contact op
via mail: dienstencentrum@ocmwlochristi.be
of telefonisch: **09 238 32 18**



Vu.: Marc Michiels, Koningsstraat 217, 1210 Brussel - vormgeving: www.kokoz.be

Koffieochtend

voor kankerpatiënten en hun naaste omgeving

Lochristi



Kom op 
tegen Kanker

Lokaal Dienstencentrum 't Fazantenhof

Het lokaal dienstencentrum 't Fazantenhof organiseert in samenwerking met Kom op tegen Kanker ontmoetingsmomenten voor mensen met kanker en hun naasten.

Lokaal dienstencentrum 't Fazantenhof wil dé ontmoetingsplaats zijn voor iedereen uit de buurt waar gezelligheid, sociaal contact, kortom het samenzijn, centraal staan.

't Fazantenhof is er voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de 55-plussers. Door middel van een aanbod aan activiteiten en dienstverlening wil het dienstencentrum helpen om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen. Want ouder worden, dat is het leukste in uw eigen omgeving.



**Elke tweede donderdag van de maand,
10u tot 12u**

Koffieochtenden

Op de koffienamiddagen kunnen mensen die kanker (gehad) hebben terecht voor een informele babbel onder lotgenoten. Iedereen die van dichtbij te maken heeft met kanker is welkom en deelnemen is gratis. Een ontmoetingsmoment met de nadruk op gezellig samenzijn en ontspannen met een gratis kop koffie of thee en iets lekkers. Praten over de ziekte kan uiteraard, maar hoeft niet. Ook plezierige momenten kunnen met elkaar gedeeld of gevierd worden. Gewoon er voor elkaar zijn is al heel wat. Want lotgenoten begrijpen elkaar dikwijls met weinig woorden. We kijken ernaar uit om u te ontmoeten.

De koffienamiddagen worden ondersteund door ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Deze vrijwilligers zijn ook aanspreekbaar voor persoonlijke gesprekken en bieden waar nodig informatie en advies.

